

BRONWATER



6 december 2009
Efeziërs 2:1-10

U WÁS DOOD, U BÉNT LEVEND!

Er zijn heel wat christenen die hun leven kunnen indelen in twee periodes: vóór hun bekering en ná hun bekering. Vaak kunnen ze daar indrukwekkende verhalen over vertellen. Ook Paulus kan zo'n verhaal vertellen: 'Ik was eens op weg naar Damascus...' (Handelingen 9:1-9). En ook de Efeziërs hadden een leven zonder God gekend. Hoe herken je dit nu in je leven als je niet zo'n onderscheid in twee perioden in je leven kunt maken?

Tegenstelling

Opvallend is hoe scherp de tegenstelling wordt neergezet: u wás dood (verleden tijd) maar u bént levend (tegenwoordige tijd)! Onze ervaring is echter vaak dat we ook nog steeds dood zijn, dat dood en leven voortdurend om de voorrang strijden.

Dood

Het is in elk geval belangrijk om die dood wel goed onder ogen te zien. Het beeld uit Ezechiël 37 kan daarbij helpen: een dal vol dorre

doodsbeenderen. Zo ziet onze geestelijke dood eruit vanuit Gods perspectief. Dat dood-zijn bestaat in (vers 1-3):

a) onze misstappen en zonden: de overtredingen die we begaan omdat we Gods weg niet kennen (Efeziërs 5:3-6);
b) onze gebondenheid aan de macht van de boze geesten: de satan leidt ons leven dat heel vrij lijkt te zijn maar waarin we in wezen voortdurend worden gemanipuleerd; de sfeer van de heerser van de duisternis is de lucht waarin we ademen;
c) onze eigen begeerten, verlangens en gedachten: we kunnen de schuld niet afschuiven op de duivel, want we zijn uit onszelf totaal op onszelf gericht. Door dit alles liggen we onder het oordeel van God. Zo ziet dat dal vol dorre doodsbeenderen er in ons leven zonder God dus uit.

Radicale wending

Wat hierboven wordt verwoord, wordt door Paulus in de verleden tijd gezegd! Zo leert hij ons daar dus naar kijken: het is voorbij! Sommige christenen herkennen dit helemaal in hun leven: eerst was er het egoïsme, het materialisme, de hoererij, de hebzucht, de verslaving, de desastreuze macht van het kwaad die alleen maar leegte achterlaat. Andere christenen herkennen hun zelfgerichte en

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. (Efeziërs 2:4-5)

onoprechte religiositeit die wel heel wat leek maar toch God-loos was. Maar allemaal worden we elke dag opnieuw uitgedaagd om onze identiteit niet te zoeken bij Adam (de oude mens die zichzelf te gronde richt) maar bij Jezus (de tweede Adam, de nieuwe mens). Bekering is een levenslang proces waarmee onze redder steeds maar doorgaat.

Levend door God

In dat proces is het zo belangrijk om je denken te laten bepalen door het evangelie (vgl. Romeinen 6:11): 'dood voor de zonde, levend voor God!' Ook als we in ons leven soms het tegendeel zien - toch steeds opnieuw ons denken vernieuwen (Romeinen 12:2): 'Ik ben levend gemaakt!' Terwijl in vers 1-3 wijzelf het onderwerp zijn (wij hebben de regie over ons leven), is God in vers 4-7 het onderwerp: hij heeft ons levend gemaakt, samen met Christus, onze redder! Zijn motief: zijn barmhartigheid en grote liefde (die je niet kent en herkent als je het 'leven' van een dode leidt).

Verrast door genade

Het is niet minder dan een grote verrassing (voor de fijnproevers, en wie wil dat niet zijn, elke dag opnieuw) om Gods genade te mogen leren kennen. Pas dan zie je hoe dor de dood is. Maar

ook ontdek je dan hoe sprankelend het leven is dat Christus je geeft. En het wordt een dagelijkse vreugde dat het niet om je eigen daden gaat (want daar zou je je op voor kunnen laten staan) maar om wat God aan het doen is (vers 8-10). Wij scheppen niet zelf ons nieuwe leven door ons activisme of onze vroomheid. God zelf is de schepper van de weg die we mogen gaan onder leiding van de Geest achter Jezus aan.

Visioen

Dromen kunnen ons leven radicaal veranderen. Zo ook de droom, het visioen van Ezechiël 37: 'De lichamen werden met adem gevuld, ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte'.

1. Hoe herken je in je eigen leven het dood-zijn? Welke zonden moet moeten er in je leven nog gedood worden?
2. Hoe ziet bekering in jouw leven eruit? En wat is Christus in je leven aan het doen?
3. Laat je je elke dag weer verrassen door Gods genade?



Fonteinkerk Haarlem

ds. Jos Douma
www.josdouma.nl